



Beste ouders,

2 september... we hebben er als ouder misschien wel stiekem naar uitgekeken want 2 maanden de kinderen entertainen, opvang zoeken en/of rondrijden naar de verschillende kampjes, kan soms wat lang duren voor ons.

Ik hoop in ieder geval dat iedereen een deugddoende vakantie heeft gehad en dat we er dit schooljaar terug kunnen invliegen.

Er staat ook dit jaar heel wat op de planning én er zijn ook wat veranderingen in onze oudervereniging.

Laurence Hauttekeete heeft na zes jaar hard werk de fakkel doorgegeven aan mij. Ik wil haar bij deze nog even bedanken voor haar inzet.

Als kersverse nieuwe voorzitter van onze oudervereniging stel ik me graag aan jullie voor.

Ik ben Ann-Sophie Vanwysberghe, mama van Juliette (1e leerjaar), Maurice (3e kleuterklas) en Richard (1e kleuterklas). Ik ben reeds enkele jaren actief in de oudervereniging.

Ik kijk er dan ook al naar uit om samen met de andere leden van de oudervereniging en misschien ook jullie de activiteiten voor dit jaar te organiseren.

Om alle activiteiten en de werking van de oudervereniging voor te stellen, nodigen we jullie graag vrijblijvend uit op **dinsdag 10 september om 20u** op onze school. We lichten dan even toe wie we zijn en wat we zo allemaal doen.

We hebben zoals elk jaar ook weer vele helpende handen nodig voor de verschillende activiteiten. Voel je je geroepen om in te springen bij (een) bepaalde activiteit(en) en niet in de oudervereniging zelf te gaan, ook dan ben je zeker welkom op 10 september.

Jullie hebben het hierboven misschien reeds opgemerkt: we hebben niet alleen voor onze school een nieuw logo maar ook onze oudervereniging heeft een nieuwe naam en een nieuw logo. MOOV staat voor **MO**zaïek **O**uder**V**ereniging. Ook voor ons dus een nieuwe start...

Ik ben ervan overtuigd dat het een boeiend jaar wordt waarin we elkaar op verschillende gelegenheden zullen kunnen ontmoeten als ouder en zo de school kunnen ondersteunen waar nodig.

Noteer ook alvast in jullie agenda de carwash die plaatsvindt op zaterdag 28 september. Kom zeker langs en je krijgt er een mooi gewassen auto voor in de plaats. Tijdens het wachten voorzien we een hapje en een drankje.

Ik wens jullie en jullie kinderen een goede start toe en hopelijk tot eens aan de schoolpoort (of op één van onze activiteiten) voor een babbeltje.

Lieve groetjes,

Ann-Sophie Vanwysberghe